

Zondag 13 december
Tekenen rond Verlies, Afscheid en Rouw
Training voor mensen die met mensen werken, jong en oud
Begeleiding Ellen Dekker



*Afscheid is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in de goede herinnering*

Verlies *lijden* we, afscheid *nemen* we. Hoe kunnen we via het tekenen (alsnog) afscheid nemen van diegene die - en datgene wat we verloren hebben (een partner, een familielid, een (ongeboren) kind, een baan, gezondheid, jeugd, vitaliteit.....), om van daaruit weer verder te kunnen?

Wanneer	zondag 13 december 2020	
Tijd	van 10 tot 16 uur	
Waar	't Pakhuys, Berkelkade 15 in Zutphen	
Prijs	€ 90,- excl. BTW, incl. hand-out, materialen en soep	
Opgeven	ellendekker@euronet.nl	06-24789096